

Eene zamenzwering welke men niet verwacht had en waar aan men nauwelijks geloof zou hechten, indien dezelve niet door authentieke stukken bevestigd werd. Men vernam in dea beginne dat het regiment *Moskou* en eenige andere troepen, getrouw aan haren eed aan *Konstantijn*, geweigerd hadden een tweeden eed aan Keizer *Nicolaas* afteleggen, en aldus in opstand waren geraakt. Hoe schuldig en berispelijk zulks ook moge zijn, zoo waren deze verdoolde menschen te beklagen, te meer als men in aanmerking neemt dat de Russische soldaat uit een godsdiensstige principe zeer getrouw is aan zijn eed, waarvan hij niet wettiglijk ontfangen is. De eed op Keizer *Konstantijn* was door hen gezworen. De eed op Keizer *Nicolaas* was door hen niet gezworen. Keizer *Nicolaas* zag zij hunnen nieuwen Keizer te gemoet, dien zij even met zoo veel trouw, gehoorzaamheid en liefde zouden dienen, als zij *Alexander* bedienden en nu *Nicolaas* zullen dienen. Aan *Konstantijn* was bij hen wellicht tevens het denkbeeld verbonden, om den gedachten van *Nicolaas* te volgen, en tegenwoordig is hij eenmaal te mogen wreken op de vijanden en moordenaars der Grieken, hyne geloofsgehoorten, en tegen welke vijanden, zij vóór eenige jaren door hunnen geliefden Keizer *Alexander* waren gewonnen.

De berichten uit Petersburg tot den 7. dezer, blijven geruststellende, en doen alle zwarigheden verdwijnen, welke men nopens Rusland koesterde. De eene plaats na de andere, huldigt den vreedzamen opstand van *Alexander*; het eene legerkorps na het andere, legt den eed van getrouwheid aan Keizer *Nicolaas* af, zonder dat de rust verder gestoord wordt. Alle de gistingen over de gevolgen van den opstand te Petersburg, door de Franche dagbladen van tijd tot tijd gemaakt, alle voor spellingen die men daaruit wilde afleiden, zijn vervallen of worden nog niet verwezenlijkt; alle de veronttrustende geruchten, wegens ontveendheid der Russische en Poolse troepen, wegens den dood van Keizer *Nicolaas* (door de Engelse dagbladen mede gedeeld) als anderziets, bijkn ongegrond te zijn, en men zoude in alle opzigten gerust zijn, indien men niet door de officiële tijdingen uit Petersburg zelf, onderrigt werd dat er na den opstand van den 26. December, eene zamenzwering ontdekt is geworden.

